

EN ATEISTISK VIDENSKABSMANDS
FORUNDERLIGE OPLEVELSE (side 1)
og "Eksistere Gud?" (side 2)

Der er nogle mennesker, der vil have videnskabelige beviser for alle ting, men det, som Gud fortæller os i sit Ord er bevis nok. Men for at berolige disse mennesker, som således absolut vil "se, før de tror", så er der her lidt beviser for, at bøn til Gud virker, som de så kan se lidt på . . .

N.J. Stovel var en kendt ateist, men på samme tid en af USAs største videnskabsmænd. Han arbejdede i atomenergiens skjulte hemmeligheder for at bringe klarhed i den, og han prøvede nye veje, som hidtil var ukendte.

Ved at prøve disse kom han til at gøre underlige opdagelser, som fuldstændigt forandrede hans livssyn. Han fortalte følgende om det:

Jeg var en kynisk ateist. Jeg troede, at Gud bare var for de troende, og at Han var båret frem af deres indbildning og fantasi. Men jeg troede ikke på en levende, alvidende og kærlig Gud.

I vort videnskabelige arbejde kom vi til at opleve opsigtsvækkende ting i menneskehjernens virkefelt. Vi lagde mærke til, at hjernen virkede som en radiostation. Vi prøvede at finde dens bølgelængde, og vi fandt den, ja, vi fandt meget mere, for vi fandt menneskehjernens bølgelængdekanal.

Indenfor kanalens grænser var der plads til hver enkelt bølgelængde, og de adskiller sig klarere fra hinanden end de enkeltes fingeraftryk.

Vi havde lyst til at gøre et forsøg med; Hvad der ville ske i hjernen, når et menneske dør. Vi valgte en kvinde til vores forsøg. Hun var troende, og vi vidste, at hun snart ville dø. Uden at hun vidste noget om det, ordnede vi vore videnskabelige apparater til eksperimentet ved siden af hendes værelse, så vi uden hendes viden kunne følge hendes sidste stund. Vi var fem fremragende videnskabsmænd, som fulgte med i det, som kom til at ske. Jeg var den hårdeste og mest bundne ateist.

I værelset havde vi en måler, som vi målte den døende kvindes tankekraft med. Måleren havde midtpunkt 0 og gik til 500 grader på den positive side til højre, og 500 grader på den negative side til venstre. Tidligere havde vi målt en af USAs største radiosenderstationer med den samme prøve, mens den sendte sit program ud over hele jordkloden. Den viste 9 grader til den positive side på vores måler.

Da den døendes sidste stund nærmede sig, begyndte hun at love og takke Gud. Hun bad om Guds nåde og tilgivelse for alle sine fjender, og forsikrede sin tro på syndernes forladelse i Jesu blod. Hun glædede sig og takkede Herren for, at hun snart skulle flytte fra denne jammerdal til det himmelske hjem, til det evige liv med sin forløser og Frelser.

Vi videnskabsmænd var så grebet af dette, at vi helt havde glemt vore videnskabelige instrumenter. Vi så på hinanden og så tårer i hinandens øjne. Jeg var så grebet, at jeg græd.

I et nu hørte vi en klang, en lyd i måleren. Da vi så på den, viste den 500 grader i positiv retning, og viseren prøvede at komme højere, men resultatet var, at den faldt ned til det højeste registertal, 500 grader. Vi så på hinanden med forundring, og vi var så bevægede i vores

indre. For første gang i menneskehedens historie havde vi målt en troendes bedende kraft, og den var 55 gange større end kraften i en af USAs radiostationer.

Hele min ateistiske verdensanskuelse begyndte at falde i grus. Vi var alle dybt grebet af det, vi havde set og prøvet.

På et tidspunkt derefter bestemte vi os for at gøre en ny prøve, helt forskellig fra den første. Denne gang var vores objekt en gudsfornægter, som var ramt af en alvorlig og dødelig sygdom på grund af et dårligt liv. Efter at vi havde fået gjort vores instrumenter i stand, ordnede vi det sådan, at en sygeplejerske begyndte at tale med ham. Manden blev hidsig og forbandede Gud og mennesker. Vi så på vores måler. Viseren begyndte at falde til den negative side, og da manden forbandede, gav måleren atter en lyd fra sig, idet viseren slog mod yderkanten, 500 grader i den negative retning.

Vi havde nu videnskabeligt målt og fastsat onde tanker, hadets og forbandelsens kraft. Da kom den tanke med hensyn til kraft i min sjæl: Dersom vi videnskabsmænd kan måle tankernes indhold og kraft, skulle da ikke Gud kunne læse vore tanker og samtidig tage imod de budskaber, vores hjerne sender med større effektivitet end de største radiosendere. På den måde stod jeg åsyn til åsyn med den alvidende og altseende Gud. Ateismen faldt fuldstændig sammen. Som ærlig videnskabsmand kunne jeg ikke fornægte sandheden. Nu er jeg en lykkelig kristen. Jeg tror på Jesus Kristus som min Frelser.

Kære læser, har du tænkt på hvorledes dit endeligt skal blive? Der er to veje, og to udgange på livet. Skal du afslutte din livsrejse som kvinden her, med en hellig indgang til dit himmelske hjem, eller skal det blive det modsatte? Valget er dit. Vælg nu, og vælg det rette sådan, at du aldrig kommer til at angre det.

2. Korintherbrev. 7:10: "For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, . . ."

N.J. Stovell

MON IKKE HAN SOM SKABTE ØRET, SKULLE HØRE? MON IKKE HAN SOM SKABTE ØJET, SKULLE SE? Salme 94:9.

(Traktat fra Olav Nerland 6037 Eidsnes oversat fra norsk).

Bogen, der bl.a. indeholder dette vidnesbyrd, kan købes desværre kun på engelsk hos www.saxo.com . - www.cdon.com - www.imusic.dk og www.bssbooks.dk
Bogens title: Prayer Complement - skrevet af: Ola Aturo

Du kan finde en masse "kristen videnskabelige beviser" på <http://skabelse.dk/> med mange artikler, og som udgiver det kristne magasin "Origo" om bl.a. "Intelligent design".

Eksisterer Gud ?

Et stærkt budskab, og du bliver måske overrasket over, hvem der er kilden til dette budskab.

Skabte Gud alt det, der er til?
Eksisterer det onde?
Skabte Gud det onde?

En universitetsprofessor ved en velkendt højere læreanstalt udfordrede sine studenter med dette spørgsmål: "Skabte Gud alt det, der er til?". En student svarede modigt: "Ja, han gjorde."

Prof.: "Skabte Gud alting?"

Stud.: "Ja, det gjorde han bestemt."

Prof.: "Hvis Gud skabte alt, så skabte Han det onde, Eftersom det onde eksistere og efter den hovedregel, at det vi gør definerer, hvem vi er, så kan vi konkludere, at Gud er ond."

Studenten blev stille og besvarede ikke professorens hypotetiske definition. Professoren, som var ganske godt tilfreds med sig selv, pralede over for de studerende, at han endnu en gang havde bevist, at den kristne tro var en myte.

En anden student rakte hånden op og sagde: "Må jeg stille dem et spørgsmål, professor?"

"Naturligvis", svarede professoren.

Stud.: "Professor, eksisterer kulde?"

Prof.: "Hvad er det for et spørgsmål? Naturligvis eksisterer det. Har de aldrig frosset?"

De andre studenter fnisede over den unge mands spørgsmål.

Stud.: Faktisk eksisterer kulde ikke. - I henhold til de fysiske love, så er det vi kalder kulde i virkeligheden fravær af varme. - Ethvert legeme eller enhver genstand kan studeres, når det har eller overfører energi, og varme er det, der får et legeme eller en genstand til at have eller overføre varme eller energi. - Det absolutte nulpunkt (-273° C) er det totale fravær af varme, og alt bliver inaktiv og ude af stand til reagere ved den temperatur. Kulde eksistere ikke.

Vi har skabt det ord for at beskrive, hvad vi føler, hvis vi ikke har varme."



www.evangeliser.nu

Evangeliet for Danmark

Evangelisationsgruppen

www.fgbmfi.dk

Studenten fortsatte: "Professor, eksisterer mørke?"

Prof.: "Selvfølgelig eksisterer mørke."

Stud.: "Igen tager de fejl; mørket eksisterer heller ikke. Mørket er i virkeligheden fravær af lys. - Vi kan studere lyset, men ikke mørket. Faktisk kan vi bruge Newtons prisme til at sprede det hvide lys i mange farver og studere de forskellige bølgelængder på hver farve. - De kan ikke måle mørke. En enkel lysstråle kan bryde ind i den mørke verden og oplyse den.- Hvordan kan de vide, hvor mørkt et bestemt rum er? De måler mængden af det lys, der er tilstede. Er det ikke korrekt? - Mørke er et begreb, der bruges af mennesker til at beskrive, hvad der sker, når der ikke er noget lys til stede."

Til sidst spurgte den unge mand professoren:

"Professor, eksisterer det onde?"

Usikkert svarede Professoren:

"Naturlig, som jeg allerede har sagt. Vi ser det hver dag. Der er hver dag eksempler på menneskers umenneskelighed mod andre mennesker. Det ses i det store antal forbrydelser og vold overalt i verden. Alle disse manifestationer er intet andet end det onde."

Stud.: "Det onde eksisterer ikke, professor, eller i det mindste eksisterer det ikke i sig selv. Det onde er simpelt hen fraværet af Gud. Det er akkurat som mørke og kulde et ord, som mennesker har skabt for at beskrive fraværet af Gud. Gud skabte ikke det onde. Det onde er resultatet af det, der sker, når mennesker ikke har Guds kærlighed i deres hjerte. Det er som kulden, der kommer, når der ikke er varme, eller mørket, der kommer, når der ikke er lys."

Professoren satte sig ned !!

Den unge mands navn - *Albert Einstein*