

Nødråbet

Nøden er stor i verden i dag,
alting synes af lave,
der hades her - og der myrdes der,
nationer bekæmper hinanden.
Og mennesket rådvild og ængsteligt bli'r.
Hvad er det som sker? det spørger,
der må da være en ende
på alt dette ondskab og had!
Og mange gør, hvad de kan,
der arbejdes på fred,
både mand og mand imellem,
men også imellem nationer,
man opretter NATO - FN m.m.
og dog - det stopper det ikke -
dette kolde og mørke had,
som opfylder hele vor jord.
Nej mørket det breder sig mer' og mer'
ud over hele jorden,
og mennesket gyser og ængstes -
Hvad er det, som sker? det spørger.
Det er gudløsheden i verden,
som breder sig mer' og mer',
verden! -
som hastigt modnes til dom.
Men mennesket ser det ikke, det prøver af alle kræfter
selv at skabe et paradys.
Men mennesket magter slet ikke
at brydes med disse kræfter,
som regerer verden i dag.
Der er mange frysende sjæle,
der hungrer og tørster i dag,
efter hvad? - de ved det ej,
blot denne hungrende tørst,
en tomhed så stor -
en gabende afgrund af tomhed!
Hvor findes vel svaret for mig?

Svaret

Nej, mennesket ser det ikke,
hvor svaret findes - men hør!
Der findes et svar - kun et eneste svar,
og svaret det kommer fra Gud:
»Se! - jorden modnes til dom,
det er, hvad der sker, just nu,
en trængsel skal komme på jorderig,
hvis lige aldrig er kendt!
Men hør dog menneske - der endnu er tid,
det er endnu nådens tid på jord!
Så mange, som ængstes og rådvild er,
hør dog dette budskab stor:
»Jeg sendte min søn«!
som soning for al din synd,
den, som skiller din sjæl fra mig,
men lyt! - det er endnu tid
at vende om til mig.
Når dette sker, da ængstes du ej,
nej - da kan du løfte dit blik
og se denne fryd og herlighed,
som venter alle, der tror.
Når dette du ser - tages bort:
din rædsel og angst for den tid,
som modner verden til dom,
da kan du midt i kaos og gru
få lov til at kende min fred«.

Det originale digt af Mitte Kappel
(1932 – 2017)

fra hendes digtsamling fra 1987
"Du lille forpjuskede eg"



Et rige skal komme - et rige så skønt,
retfærdighedsriget på jord,
en tid skal komme, da alt det, vi ser,
forvandles for blikket vort,
en dag skal komme - hvor dette sker:
Han kommer tilbage igen,
den Herre og Konge stor!
i skønhed og pragt Han kommer da,
al jorden skal bæve derved.
Han kommer tilbage igen,
at herske - regere - på denne jord,
genoprettelsens tid det bli'r,
retfærdighedsriget da kommer.
Den dag, der står, at hvert eneste knæ
skal sig bøje for Herren stor.

I dag da lyder Hans røst:
»Hør, lille menneskebarn! oh, hør,
bøj dine knæ for mig - NU!«